

### **Siden sidst:**

#### Rundvisning på Falckstationen i Holstebro

Fredag i efterårsferien havde VBG arrangeret en rundvisning på den nye Falckstation på Frøjkvej i Holstebro. Mange voksne og børn fik således en skøn og oplevelsesrig eftermiddag, hvor både udrykningshorn, blink, brandbilens slange og stige blev afprøvet til stor begejstring for både børn og voksne.

#### Sangaften

Den 24. oktober havde foreningerne i Vejrum inviteret til sangaften i Vejrum Fritidscenter under kyndig ledelse af organist Susanne Madsen. Det var en rigtig god og hyggelig aften, hvor Susanne Madsen formåede at få lært os nogle nye sange og salmer og der blev også sunget en række kendte. Stor tak til Susanne og de fremmødte.



Næste arrangement bliver den **20. februar 2014**, hvor Valgmenighedspræst Peter Hedegaard kommer og fortæller om "Moderne tider". Så sæt kryds i kalenderen.

#### Generalforsamling VBG

Sæt X i kalenderen den **06.02.14 kl. 19.30**

### **Pladespil**

Som vores statsminister engang sagde – **"VI GJORDE DET"** – det samme kan vi nu også sige – vi er nemlig kommet i gang med **pladespil** – endda godt i gang – med pæn tilslutning og der bliver spillet med stor koncentration af div. spil, og stor glæde når det lykkes en at råbe **"BANKO"**.

Hvis du ikke har haft den fornøjelse at deltage endnu, så er det besluttet at vi fortsætter efter nytår.

Så frem med kalenderen og sæt allerede nu **X/pladespil – d. 16. og 30. januar – d. 13. og 27. februar – d. 13. og 27. marts 2014.**

#### **Hilsen Spille-teamet.**

#### Lucia gudstjeneste

Vanen tro fejrer vi luciagudstjeneste i Vejrum Kirke; og det gør vi **søndag d. 8. december kl. 16.30**. Der vil være luciaoptog, koret vil synge – og så skal vi sammen "se" og høre juleevangeliet.

Gudstjenesten henvender sig til børn i alle aldre.

Efter gudstjenesten vil vi spise sammen i Vejrum Fritidscenter.

Under spisningen vil Vejrum Kalkgruppe spille lidt julemusik for os.

Vi vil gerne bede om at man tilmelder sig til spisningen senest onsdag den 4. december til **Kirsten Nielsen tlf. 4296 3080** eller **Tove Jensen 9746 5055** eller **4040 5689**



### **Konfirmandlejr - 25. - 27. oktober 2013**

*Hvad sker der egentlig på en konfirmandlejr? Vi lader to konfirmander få ordet. Marie Dahl Jakobsen og Frida Mæng Bendtsen har skrevet følgende beretning:*

Konfirmandlejren var rigtig sjov og hyggelig! Vi ankom til færgen fredag eftermiddag, hvor vi sejlede med færgen til Venø. Derefter kørte vi til Venøborg som er den lejr vi skulle bo på. Da vi var kommet pakkede vi vores ting ud på sovesalene. Fredag aften spiste vi vores madpakker, som vi selv havde taget med. Da vi havde spist blev vi inddelt i grupper, hvor vi skulle snakke om hvad et godt liv er, og skrive nogle spørgsmål til Jesper som senere ville holde et foredrag, om sit liv og sin hverdag. Jesper blev født med et specielt handicap, som gør at han altid har siddet i kørestol, men på trods af det er han en rigtig smilende og glad person. Efter foredraget var der kaffe, kage og hygge og kl. 23.00 skulle der være ro i lejren. Så gik vi i seng, men om natten blev vi vækket for vi skulle på natteløb. Det var super sjovt, men også lidt uhyggeligt!

Næste morgen stod vi op og spiste morgenmad. Om formiddagen gik vi en lang tur på stranden, hvor vi mødte selveste prins Henrik der var på jagt på øen. Da vi kom hjem var vi sultne, heldigvis havde nogle forældre lavet pasta og kødsovs og koldskål til dessert. Efter middag skulle vi på et løb udenfor. Løbet handlede om at samarbejde, det var rigtig sjovt. Da vi var færdige med løbet skulle hver gruppe planlægge en leg eller andet underholdning til om aftenen. Da det blev aften spiste vi aftensmad, og efter det skulle vi i gang med underholdningen. Vi legede en masse sjove lege, og spillede et bibel-spil, det var alt sammen rigtig hyggeligt. Om aftenen tog Carsten og Heidi hjem. Da det var blevet sent, gik vi i seng.

Næste morgen stod vi tidligt op og pakkede vores ting sammen. Så spiste vi rundstykker. Da vi havde ryddet op efter morgenmaden, skulle vi gøre rent på hele lejren. Så skulle vi sige farvel til alle de skønne ledere der havde været med på lejren. Bussen kom og vi sagde farvel til Venøborg.. Så kørte bussen til Ølby kirke og derefter til Vejrum kirke, hvor der var BUSK-Gudstjeneste. Konfirmanderne skulle hjælpe til gudstjenesten, mange skulle læse en tekst og der var en der skulle dele brød ud.

Da vi kom hjem fra kirke var vi alle rigtig trætte efter en super dejlig weekend!

---

### **GLÆDELIG JUL...**

Kirkelukninger, kirketællinger, dalende interesse for Gud, Jesus og Helligånd. Åh, hvor kan man blive træt og tung af at høre på det! Det er simpelthen så fattigt og så ensidet altid og hele tiden kun at forholde sig til Den Danske Folkekirkes ”problemer”. For hvordan er det nu lige det er? Glemmer man ikke nogle gange, at hele 80 % af den danske befolkning er medlemmer af Folkekirken? Glemmer man ikke nogle gange, at den højtid vi om lidt skal fejre, kan samle så mange mennesker, at nogle endda må vende om i kirkedøren – ikke pga. kirkelukning men pga. kirketrængsel?

Julen samler. Om noget er julen det tidspunkt, hvor flest søger kirken. Tænk, at et barn født i Betlehem for over 2000 år siden stadig formår at samle os. Tænk, at det barn siger os så meget og kommer os så meget ved, at vi d. 24. december lader anden passe sig selv i en times tid og går hen til det største hus i sognet, Guds hus – ganske enkelt fordi vi ikke kan lade være; ganske enkelt fordi det ikke er rigtig jul før englens ord har lydt: ”Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser...” Julens

budskab tiltaler os i en sådan grad, at snakken om kirkelukninger og lunken tro, må forstumme for en tid.

Her i Vejrum er troen langt fra lunken. Den er varm. Den er levende. Den er spørgende, søgende og legende. Og det er mit håb, at sådan må det blive ved med at være; også i 2014. Med søndagsgudstjenester, børnegudstjenester, solnedgangsgudstjenester og prædikenværkstedsaftener vil vi i hvert fald gøre vores til, at (jule)evangeliet må lyde og leve også i hverdagene for både børn, unge, voksne og ældre. Glæden er født. Frelseren er født. Han er Kristus. Det er da værd at råbe fra tagene og hvor man nu ellers kan komme afsted med det.

Bedste hilsner og ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.

**Heidi Røn Preem, Vejrum Præstegård.**



**VEJRUM KIRKE & SOGN**, der er et **sogneblad**, udgives af Menighedsrådet samt Borger- og Gymnastikforeningen i sognet. Fra næste nummer skifter vi navn til Vejrum Nyt. Udseendet vil også blive ændret lidt – eksempelvis vil vi kunne bringe farvefotos fra aktuelle begivenheder.

Henvendelse vedr. næste nummer (**februar/marts**) skal være redaktionen i hænde senest den **10. januar 2014** ([tove.kg.jensen@gmail.com](mailto:tove.kg.jensen@gmail.com))

*Kirken*

**Sognepræst** Heidi Røn Preem, tlf. 97 46 43 31 e-mail: [HRP@km.dk](mailto:HRP@km.dk)

**Graver** Gerda Kvisgaard, tlf. 97 46 48 86 på kirkegården i dagtimerne.

*VBG*

**Formand:** Henrik Jensen, Skt. Olai Bakke 10A, Vejrum tlf. 2245 1656

*Menighedsrådet*

**Formand:** John Skindhøj Vindum – tlf 9746 4739

Ansvarshavende: Tove Jensen - Tegning: Bent Hviid - Tryk: Reklamika.dk