

Jytte og Svend Aage

Vi er allesammen historie. Og begrebet lokalhistorie får kun mening gennem de mennesker, der lever eller har levet i lokalsamfundet.

*På Kronborgdige 3 træffer vi et særdeles velkendt par i Vejrum, nemlig **Jytte Maigaard** og **Svend Aage Jensen**. Gennem et par generationer har de været aktive i det lokale liv, ikke mindst foreningslivet, hvilket vil sige Gymnastikforening, Borgerforening, Fritidscenter, Borgerklubben og – for Svend Aages vedkommende – lokalpolitik.*

Jytte har boet i Vejrum hele sit liv, og Svend Aage har været her siden 1952. Så også derfor er det kun ret og rimeligt, at de bliver beskrevet her på hjemmesiden.



Rund fødselsdag i april 2013

Jytte

Født d. 22. juli 1935 i Vejrum Central, nu Tingvej 10.

Af hensyn til yngre læsere er det måske relevant at nævne, at det indtil for ca. 40 år siden var nødvendigt at ringe til centralen for at kunne få telefonforbindelse til en anden abonnent. - Centralen i Vejrum har fyldt meget i Jyttes liv.

Forældrene var vognmand Kristian Maigaard Jensen (f. 1906, altid kaldet Christian Maigaard) og centralbestyrer Agathe Maigaard, f. Christensen (1912). Før Agathe havde hendes far centralen, og i Jyttes barndom og ungdom boede Agathes mor Kristine Christensen også i huset. Der var altid et par ansatte på centralen, og der var "liv og glade dage". Det var jo også praktisk for vognmandsfirmaet at dele adresse med centralen!

Christian begyndte med at køre kalk fra kalkværket i Vejrum og kunne efterhånden udvide forretningen. Således kørte han med sand og grus fra Naur og havde grisetransporter og andre kørselsopgaver. Under besættelsen måtte han pga. brændstofmangel og -rationering klare sig med en træfyret generator. Endvidere var det også under krigen småt med grisetransporter. Til gengæld kunne lastbilen rigges om og bruges som rustvogn (ligbil), så der var stadig brug for vognmanden. (Se gerne artiklen om centralen og vognmandsforretningen andetsteds på hjemmesiden).

(Fortsættes ↓)



Jytte, Thorkil og Ulla juli 1945



Jytte som konfirmand 1949

Der var fire børn: Jytte (1935), Thorkil (1939), Ulla (1941) og Ellen (1949). De gik i Søndre Skole hos lærer Vaaben og frk. Karen Jensen. Om sommeren gik man kun i skole to dage om ugen, mens der om vinteren var tid til fire skoledage om ugen, hvortil kom konfirmationsforberedelse i ældste klasse. - Jytte, der var glad for skolen, gik ud af 7. klasse, sådan som det var almindeligt dengang.

Derefter var hun så heldig at få en sommer på Staby Efterskole.
I 1952-53 arbejdede hun et år som stuepige hos fru Jensen i Kvistgaard.

Så gik turen til Ubberup Højskole, som på den tid var en sygeplejehøjskole. Dette ophold varede 5 måneder, hvorefter Jytte begyndte som sygeplejeelev på Holstebro Sygehus. På grund af sygdom måtte hun afbryde uddannelsen efter 1½ år. Hun blev vel modtaget på centralen, hvor hun efter kort tid kom til at indgå i vagterne.

I mellemtiden var Svend Aage kommet til Vejrum, og de to blev forlovet i slutningen af 1955 og gift i 1956. De flyttede ind i en lejlighed på første sal på Kronborgdige, i et hus, som Svend Aages arbejdsgiver Th. Hansen havde. Her blev deres første barn, Lene, født i 1956.

I 1962 købte de det hus, hvor de stadig (2015) bor, og hvor Mona kom til verden i 1963.

Jytte arbejdede i en periode på Færchs Tobaksfabrik i Holstebro. Men langt det meste af sit arbejdsliv kom hun til at tilbringe som sygehjælper på Holstebro Sygehus. Således var hun i 28 år i røntgenafdelingen, idet hun i 15 år delte sin arbejdstid mellem sygehuset og forsorgshjemmet Skovvang. - I 1995 gik hun på pension.

Svend Aage

Født d. 6. april 1928 på Holmsland. Faderen var landmand Jens Peter Jensen (f. 1884) og Kirstine Jensen (f. 1892). I hjemmet var der 13 børn!

De første par år af skolegangen fandt sted i Røjklit Skole og resten i den dengang nye Kloster Skole.

Men man fik ikke sådan lov til bare at gå i skole – der skulle *arbejdes*: Svend Aage kom ud at tjene som 9-årig. Så gik han i skole to formiddage om ugen fra kl. 7 til kl.12, og ellers stod den på arbejde resten af tiden. Dengang skulle kreaturerne bindes og flyttes, og der var meget andet arbejde, som en 9-årig blev sat til – ting, som de fleste nu om dage har svært ved at forestille sig.

Efter den første plads kom han hjem og arbejdede der, indtil han blev konfirmeret i 1942. Derefter tjente han på fuld tid, i alt tre steder. Det var hårdt arbejde under ringe forhold og til en ringe betaling.

Svend Aage ville gerne i lære som håndværker, men faderen sagde nej – dengang var det almindeligt, at man blev ved landbruget, når man var født dér. Men da Svend Aage var fyldt 18 (og faderen var død), lykkedes det ham at få læreplads hos en tømrermester, nemlig A. Nielsen i Kloster. Læretiden varede 4 år, men midtvejs aftjente han sin værnepligt hos ingeniørtropperne i Nymindegab. Efter 10 mdr. dér gjorde han læretiden færdig og afsluttede uddannelsen på Håndværkerskolen ved Krabbesholm. Dermed udlært tømrer.

I 1952 blev han via en arbejdskammerat hentet til Vejrum, nemlig til Th. Hansens førerhusfabrik, som mange kan huske (den tomme grund mellem Kronborgdige og Saltholm). Her arbejdede han som tømrer/snedker i 9 år, hvorefter han var et par år hos tømrermester H. Jakobsen i Hjerm.

Som tidligere nævnt blev han i 1956 gift med Jytte, og de boede først i lejlighed og købte senere hus på den anden side af Kronborgdige.

Centrum Vinduer i Struer blev Svend Aages arbejdsplads gennem 27 år. Her arbejdede han som faglært i afdelingen for bestilte specialmål, hvilket gav afvekslende arbejdsdage.

Som 58-årig måtte han pensioneres pga. sygdom (hjertet).

Svend Aage har altid været socialdemokrat, som han selv siger. Han nåede også at blive æresmedlem, inden han – i protest mod 'Gødstrup-løsningen' meldte sig ud. Forinden havde han siddet i Vejrum Sogneråd 1962-70 og efter kommunalreformen i 1970 en kort tid i byrådet i den nye Struer Kommune. - Sad i Ligningskommisionen, først i Vejrum, derefter 18 -19 år i Struer.

Som nævnt har både Jytte og Svend Aage været aktive i det lokale foreningsliv m.m. gennem mange år.

Her bør to ting specielt fremhæves:

Det røde klubhus, som står ved sportspladsen har Svend Aage bygget – praktisk talt med egne hænder! Især fem flittige mænd knoklede dér i 1958/59, men det var først og fremmest Svend Aages projekt og hans fortjeneste, at det står der! Prisen for huset – som blev bygget til håndboldspillerne – ville normalt andrage ca. 8000 kr., men kom ned på ca. 4000, hvoraf de ca. 3000 kom fra indsamling blandt private. Frivilligt arbejde kan anslås til ca. 700 timer.



Rejsegilde på klubhuset

Og så er der Vejrum Fritidscenter, der - som mange véd - blev til ved en stor frivillig indsats. Hele processen begyndte hos Jytte og Svend Aage, hvor der blev holdt møder og koordineret. Bl.a. skulle de mange tilsagn om arbejdstimer administreres, og ikke mindst var der naturligvis et byggeudvalg. Og hvem var formand for byggeudvalget? Svend Aage, selvfølgelig.

Efter indvielsen i marts 1978, hvor tingene var så godt som færdige, blev den første rigtige fest i Vejrum Fritidscenter holdt i april samme år, nemlig Svend Aage Jensens 50 års fødselsdag.